

De reacties zijn gesloten. Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.

woensdag 5 juli 2017 door Caroline D.:

Op deze lokatie mag nooit in zee worden gegaan wegens de sterke stroming. Dit wordt aangegeven door permanente verbodsborden. Dat de groep toch in een onbewaakte zone belandde bewijst dus dat de richtlijn van Chirojeugd Vlaanderen m.b.t. veiligheid rond water, specifiek de zee: 'Aan zee kies je een bewaakte zone. Zwem alleen als er een groene vlag uithangt.' niet werd opgevolgd, meer nog dat de uitstap niet van tevoren werd getoetst op haar veiligheid, terwijl dit perfect had gekund, als de leiding de website van IKWV, nl. <http://www.redderaanzee.be/reddersposten.html> had geraadpleegd van tevoren en haar bestemming had uitgekozen ahv deze lijst. Daarom de suggestie aan Chirojeugd Vlaanderen om de richtlijn 'zwemmen in zee' uit te breiden met deze info, ipv te vergoelijken dat de leiding de plek veilig achtte door op haar gevoel af te gaan. Want door zo te reageren zullen ouders eerder het vertrouwen verliezen in de wijze waarop met de veiligheid van hun kinderen wordt omgegaan.

Aanraden - 0 Stemmen Verwittig moderator

zaterdag 1 juli 2017 door Karl M.:

De feiten van het incident zijn duidelijk. De zwemmers die het slechte voorbeeld gaven, worden niet met de vinger gewezen. Vreemd. Ik blijf Chiro steunen. De leiding zal die fout geen tweede keer maken. Chiro doet goed werk met vrijwilligers. Iedereen maakt fouten. Dat is geen gemakkelijke taak. Met alle respect voor redders op een strand. De taken en verantwoordelijkheden van een jeugdleider zijn niet te vergelijken. Ik ben gewoon verontwaardigd. Kinderen en jeugdverenigingen zijn een gemakkelijke prooi, maar ze zijn ook kwetsbaar. Laten we die verenigingen koesteren en met hun fouten op een verstandige manier omgaan.

Aanraden - 0 Stemmen Verwittig moderator

woensdag 28 juni 2017 door Gerrit G.:

Zelf ben ik jaren geleden ook chiroleider geweest. Hoe je het kan presteren om met 7 leiders op een strand te komen, de rode vlag niet te merken, en vooral niet te snappen dat je kinderen niet in het water laat gaan dicht bij een strekdam, dat kan ik maar niet vatten. Aan de goede bedoelingen twijfel ik niet, maar een beetje focus op je taak als leider, i.p.v. op de collectieve 'fun' kan geen kwaad.

Aanraden - 5 Stemmen Verwittig moderator

woensdag 28 juni 2017 door Filip S.:

De inzet van vele adolescenten om hun jongere collega's van de jeugdbeweging onvergetelijke tijden te bezorgen kan niet anders dan geapprecieerd worden. De ervaringen die ze opdoen om later met kinderen, al of niet professioneel, om te gaan is van onschatbare waarde voor de maatschappij. Ze moeten dan ook zo weinig mogelijk geremd worden door administratieve ballast. Toch moeten ze er zich bewust van zijn dat ze, willens nillens, ook een voorbeeldfunctie hebben en bijgevolg regels dienen te respecteren. Toen onlangs twee giechelende Chiromeisjes in de winkelkarquiz voor meer dan 800€ bijeenraceten, was hun dat zeker gegund. Dat het, op wat chips na, enkel alcoholische dranken waren, deed me wel even de wenkbrauwen fronsen. Deze leiders hoeven niet de volle factuur te betalen, dat is ook niet zo bij dagelijkse calamiteiten wegens onverantwoord gedrag van volwassenen. Maar alle pijlen op de gouverneur, die wel een punt heeft, richten, getuigt ook niet van verantwoordelijkheidszin.

Aanraden - 7 Stemmen Verwittig moderator